



VALTIONEUVOSTON KANSLIA
STATSRÅDETS KANSLI

Statsrådets beslut om temaområden och prioriteringar för den strategiska forskningen 2017–2018

Statsrådets allmänna sammanträde 6.10.2016

Den strategiska forskningen finansieras under moment 29.40.54. (Strategisk forskningsfinansiering). Bevillningsfullmakten för åren 2017 och 2018 är 55,6 miljoner euro per år. Fullmakten och anslaget får i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet har fattat beslut om användas för strategisk forskning. Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.

Efter att ha fått ett initiativ av rådet för strategisk forskning har statsrådet med stöd av 5 b § i lagen om Finlands Akademi fattat beslut om att för den strategiska forskningen fastställa följande temaområden och prioriteringar:

Temaområde år 2017

- Samhälle och medborgarskap i förändring vid global omvandling

Temaområde år 2018

- Förnyas eller förtvina – resurser och lösningar för 2018.

De övergripande prioriteringarna 2017–2018 är följande:

- Informationen vid beslutsfattande genomförande
- Hållbar tillväxt i samhället

Syftet med forskningen inom temat Samhälle och medborgarskap i förändring vid global omvandling är att belysa det informationsbehov och de utmaningar som de globala förändringarna skapar för det finländska politiska systemets funktion och stabilitet.

Forskningen söker svar och lösningar på behovet att öka kunskaperna om det politiska systemet när omvärlden internationaliseras. Syftet är att förutse förändringar på ett sätt som ger bättre förutsättningar att skapa större närhet mellan institutioner och medborgare och att stärka medborgarnas deltagande samt förtroendet mellan olika befolkningsgrupper och också gentemot den offentliga makten. Genom forskningen identifieras och utvecklas tillvägagångssätt som samordnar det höga tempot i politiken och den långsiktighet som de samhälleliga utmaningarna kräver. Evidensbaserad information, den finländska traditionen av god förvaltning samt finländskt kunnande utgör grunden för att skapa nya verksamhetsmodeller som också är av internationellt intresse.

Inom temat kan det till exempel forskas i

- stabiliteten hos och interaktionen mellan förvaltning och politik (till exempel genom internationella exempel och jämförelse),
- den globala ekonomins förändringar och med dem sammanhängande administrativa utmaningar med anknytning utöver till förändringstrycket på statens ställning också till medborgarnas upplevelse av att förlora makten, samt de sätt genom vilka det politiska systemet och medborgarna kan reagera på och påverka förändringar (till exempel frågor om Europas integration och internationella handelsavtal),
- arbetsmarknadens parter i det parlamentariska systemet (till exempel gränserna för beslutanderätten, karaktären hos de korporatistiska systemen),
- hur förändringarna i medborgarskap påverkar gemenskap, upplevelsen av gemenskap, deltagande och diskussionskultur (till exempel teknologiska, sociala och andra innovationer som främjar deltagande),
- sätten att utveckla och producera för den nationella och internationella marknaden verksamhetsmodeller som stöder stabilitet och jämlikhet i samhället.

Den forskning som bedrivs inom temat Förnyas eller förtvina – resurser och lösningar söker lösningar på hur förnyelse och dess förutsättningar bäst kan stödas i samhället. Snabba förändringar är en utmaning för samhällets, gemenskapernas och individernas anpassningsförmåga. För att bäst kunna dra nytta av omvälvningar måste samhällets, gemenskapernas och individernas resurser kunna sammanföras på nya sätt. På så sätt kan förmågan att förnya sig och anpassa sig till

förändringar stärkas. Hur förnyelse av samhället, gemenskaperna och individerna ska kunna främjas genom utnyttjande av befintliga resurser och nya resurser under utveckling på nya sätt har en central roll i forskningen. Resurser som granskas inom temat är exempelvis ett stabilt samhälle, fungerande institutioner, forskning och informationslager, kunskaper och bildning samt naturresurser, livslångt lärande och gemenskapernas kunskaper.

Inom temat kan det till exempel forskas i följande ämnen:

- individuell förnyelse,
- innovativt utnyttjande av informationslager,
- varor och tjänster med högt mervärde samt verksamhetsförutsättningar för konkurrenskraftiga företag,
- skapande av företag som producerar kunskapsintensiva och högteknologiska varor och tjänster, dessa företags verksamhetsförutsättningar och livscykel,
- hantering av de förändringar som orsakas av klimatförändringen,
- användarorienterade teknologier,
- samhällsinstitutionernas förnyelse.

Övergripande prioriteringar

I alla valbara forskningsprojekt prioriteras utnyttjandet av information vid beslutsfattande och skapandet av hållbar samhällstillväxt.

Kommun- och reformminister

Anu Vehviläinen

Understatssekreterare

Timo Lankinen